

OĞUZ YURDUNUN YİĞİTLERİ

Bir zamanlar bir obada Ertuğrul, Bamsı, Turgut ev Osman adında dört çocuk yaşarmış. Bu çocuklar çok iyi kalpliymiş. Obada yardıma ihtiyacı olan her canlıya yardım edermiş. Bir gün ormanda gezinirken ağaçta kalan bir kedi görmüşler. Kedi çok huzursuzmuş. Kedi huzursuz olduğu için kontrolünü kaybetmiş ve düşmeye başlamış. Ertuğrul cesaret göstererek atlayıp kediyi tutmuş. Osman:

-Harikasın Ertuğrul kediyi düşmeden tuttun. Ertuğrul arkadaşlarına şöyle der:

-Arkadaşlar ama kedi hala çok huzursuz. Bamsı:

-Onu köyümüzün yaşlı bilgesine götürelim. O kedinin ne olduğunu anlar der.

Çocuklar kediyi kucaklar ve yaşlı bilgeye götürürler. Yaşlı bilge Türk devlet ve topluluklarını birleştiren ortak atalarımızdan olan Dede Korkutmuş. Yardımsever, her konuda bilgi sahibiymiş. Dede Korkut:

-Getirin bir bakayım neyi varmış der.

Dede Korkut kediyi inceler. Birde ne görsün kedinin ayağına kıymık batmış. Dede Korkut çocuklara şöyle der:

-Çocuklar kedinin huzursuzluğunun sebebi, ayağına kıymık batmasıymış. Ertuğrul araya girer:

-Araya giriyorum bilgemiz. Özür dilerim. Kedinin ayağına kıymık batması imkânsız çünkü babalarımız hiçbir canlıya zarar gelemesin diye ağaçlardaki, çalılardaki kıymıkları, dikenleri temizlediler. Dede Korkut:

-O zaman bu köyün düşmanları olan Tepegöz ve Yartacuk yapmıştır der. Turgut:

-Derhal! Onları durduralım. Obamızdaki hiçbir canlı zarar görmesin der. Dede Korkut şöyle söyler:

- Çocuklar oraya gitmeniz çok tehlikeli. Tepegöz çok büyük, Yartacuk kötü niyetli. Başınıza bir şey gelirse ömür boyu kendimi affetmem der. Ertuğrul:

-Biliyoruz bizi çok seviyorsun Dede Korkut. Eğer bu sorunu çözmezsek daha çok havyan veya çocuklar zarar görebilir. Dede Korkut:

-Tamam, o halde çok dikkatli olacağınıza söz verin der. Çocuklar hep bir ağızdan söz verir. Bamsı:

-Peki düşmanların nerde olduklarını biliyor musun diye sorar yaşlı bilgeye. Dede Korkut:

-Ormandaki patikadan düz gidin ve sola dönün, dikitli mağaranın önünde durun der. Osman:

-Teşekkürler Dede Korkut, bu sorunu kökten çözeceğiz der. Dede Korkut

-Allah iyi niyetlilerin daima yanındadır. Allah yar ve yardımcımız olsun der. Çocuklar yola koyulur. Mağaraya geldiklerinde içeriden gelen sesleri duyarlar. Tepegöz:

-Bu harika bir fikirdi Yartacuk. Hayvanların ayağına kıymık batacak ve onlar benden kaçamayacaklar der. Yartacuk, gülerek cevap verir:

-Benim harika fikrim sayesinde sana sürekli karnını doyuracak bir şeyler aramak zorunda kalmayacağım der. Bu sözleri duyan çocuklar daha fazla dayanamaz ve Tepegöz ile Yartacuk'un önlerine atlarlar. Yartacuk:

-Sizde kimsiniz, bizim yerimizi nereden buldunuz der. Ertuğrul yiğitlik göstererek cevap verir.

-Bizler oğuz yurdunun yiğitleriyiz der. Yartacuk:

-Bu oğuz yurdunun yiğitleri bizim peşimizi bırakmayacak. Tepegöz saldır der. Tepegöz onlara mızraklar atar. Osman kalkanını çıkarır ve kahramanca arkadaşlarını mızraklardan korur. Bu saldırılara hazırlıklı olan çocuklar hemen oklarını çıkarırlar ve fırlatırlar. Kötü niyetli Yartacuk ve Tepegöz yaralanır, kaçarlar.

Çocuklar kötü niyetli insanların planlarını bozmanın sevinciyle obaya döner. Dede Korkut elinde değneği gözleri yoldadır. Dede Korkut onları görünce çok sevinir ve hepsini tek tek kucaklar. Dede Korku:

-Çocuklar hepinizle gurur duyuyorum. Yalnız ormana gidip başka yaralı hayvan var mı diye bakar mısınız diye sorar. Ertuğrul ve arkadaşları koşarak ormana giderler ve bir kuşun yerde olduğunu görürler. Ertuğrul hemen kuşu avuçlarına alır ve Dede Korkut'a götürür. Dede Korkut kuşu avuçlarına alır sever ve ayağını sararak tedavi eder. Dede Korkut:

-Unutmayın çocuklar! Tüm canlılar için sevgi en büyük ilaçtır der.

Ertuğrul, Bamsı, Osman ve Turgut sayesinde obada yaşam eski huzuruna kavuşur. Birkaç gün sonra Dede Korkut çocukları yanına çağırır ve onlara birer hediye hazırladığını söyler. Çocuklar heyecanla hediyeyi merak ederler. Dede Korkut:

-Yardımsaver olmak çok güzel bir özelliktir, çocuklar. Sizin tüm oba için yaptığımız bu iyilik ödüllendirilmeli. Bu tornetler sizin der. Çocuklar çok sevinir. Ertuğrul:

-Biz doğayı, canlıları çok seviyoruz. Yardım sever olmayı, birlikteliği, iyilik yapmanın gücünü sizin hikâyelerinizden öğrendik der.

Çocuklar her tornete bindiklerinde şunu hatırlarlar. "Yardımsaver olmak ve iyilik yapmak için hep birlikte olunca her zaman güçlü bir kalkanları vardır."

Ertuğrul, Bamsı, Osman ve Turgut aileleriyle birlikte obadaki hayatlarına mutlu şekilde devam ederler.